

DEM BESTÄMMER VAD DU SKA GÖRA?

Tjejerna får lugna ner killarna

Tjejer placeras ofta bredvid bråkiga killar i skolan för att de ska ha en lugnade effekt på dem. Därmed får dessa tjejer ofta sämre betyg. Många förskolelärare och lärare förväntar sig av tjejerna att de ska lugna ner bråkiga killar i klassen t ex. Killar får alltid mer utrymme. En tjej som bråkar blir mycket mer uppmärksammat och ses som mer onormalt än om en kille är stökig i skolan. Tjejer blir alltid mera granskade vad de än gör. Tjejer får inte klä sig för utmanade i vissa skolor till exempel för att killarna inte kan koncentrera sig på skolan då, vilket är rent förtryck. Genom att sätta upp sådana här regler sviker vuxenvärlden tjejer och ger signaler till killarna att de inte behöver ändra på sig. Men det ska inte vara tjejernas ansvar att killarna koncentrerar sig i skolan, det är killarna som ska skärpa sig. Även killarna själva kritiserar tjejer hårt, antingen är det för tråkiga eller för utmanande eller för lagom. Som tjej är det väldigt svårt att vara rätt. Det finns alltid något att granska och klaga på.

Killars ansvar

Det pratas mycket om att tjejer ska lära säga ifrån, att de ska lära sig att ta för sig. Tjejer ska lära sig att stå för sin åsikt, bli kaxigare, tuffare och så vidare, för att det ska bli ett mer jämställt samhälle. Givetvis är det väldigt bra att tjejer tar mer plats men ska verkligen tjejer ta allt ansvar för att det ska bli ett jämställt samhälle? Om nu tjejer måste lära sig att ta plats så måste väl killar lära sig ge plats. Eller?

HOMOSOCIALITET = manlig vänskap där killar backar upp och stöttar varandra samt utestänger tjejer från denna gemenskap på många olika sätt

Homosocialitet är inte samma sak som homosexualitet.

Homosocialitet och jämställdhet

Det finns något som heter homosocialitet. Det är ett teoretiskt begrepp som man använder när man forskar om kön och genus på till exempel universitetet. Homosocialitet är inte samma sak som homosexualitet. Homosocialitet handlar om killars och mäns vänskap och hur de backar upp och stöttar varandra samt att de utestänger tjejer. Ofta menar killar att tjejer inte kan något om sådant som de själva pysslar med, t ex göra musik, spela dataspel, mecka med moppen eller vad det nu kan vara för syssla de samlas kring. Ofta låter de inte tjejer få vara med och lära sig på sina egna villkor. Det här gäller inte bara unga killar utan det gäller hela manssamhället och då handlar det självklart om många andra saker än att spela dataspel och mecka med moppen. I vuxenvärlden på företag och i politiken är det ofta som poster tilldelas män informellt i olika sammanhang där endast män får delta, herrföreningar eller i herrbastun till exempel. På så sätt är den manliga homosocialiteten en av grundstenarna i vårt samhälle som styrs av mestadels män. På gympan till exempel när man ska välja lag, väljer killarna oftast killarna framför tjejerna för att de anser att tjejerna är inte lika bra som killar på att spela fotboll eller innebandy eller vad det nu kan vara.

Mansrollen

På samma sätt som vi tjejer fostras in i en kvinnoroll, fostras killar in i en mansroll. Katarina Wennstam skriver i sin bok "En riktig våldtäktsman" att när hon ibland läst förhör med unga killar som deltagit i gruppvåldtäkter, men kanske inte varit den som tagit initiativet och börjat, så slås hon av den manlighet de unga killarna bär på. Det är som om de tror att det förväntas av dem att de också ska sätta på den utslagna flickan, bara för att möjligheten finns. Myten säger ju att killar alltid är kåta och vill ha sex oavsett var när och hur och att han måste ta alla chanser som bjuds.

Få män och killar skulle väl gilla att höra rakt ut att de är ointelligenta varelser vars hjärna kan sättas ur spel så fort blodet rusar till penis eller som kan begå de mest ologiska och fruktansvärda handlingar bara för att de är upphetsade. Men det är den bild av mannen som indirekt förmedlas av det svenska rättsväsendet, av media och folk i allmänhet. Det finns en föreställning om mannen som går omkring som en krutdurk som kan explodera bara provokation eller retning är den rätta. Myten om alla potentiella våldtäktsmän, om man så vill.

De män som inte vill ändra på könsmonstren accepterar samtidigt bilden av sig själva som osjälvständiga djur, slavar under sina lustar och drivkrafter. Det är inte de som kämpar för jämställdhet som kallar män för grottmänniskor, de är de män och kvinnor – som hävdar att "män är sådana, de kan inte hjälpa att de beter sig på ett visst sätt när de blir kåta". (s 18 En riktig våldtäktsman)

Pojkflickan

Killars och mäns vänskap är olika på många sätt, helt enkelt eftersom alla människor är olika. Men i grunden handlar det om att bli sedd av dem som är viktiga för ens kompisrelationer. För killar blir oftast andra killar viktigare än tjejer eftersom vi alla mer eller mindre får lära oss ända från födseln att killar är bättre än tjejer. Som en killkompis sa förra veckan: "Jag lekte med flickor innan jag började skolan, men sen var det som om det helt plötsligt inte var accepterat längre." Att umgås med killar har högre status både för killar och tjejer.

Ofta får man höra tjejer och kvinnor som skryter med att de var pojkflickor när de var yngre och att de gillade att leka med killar istället för tjejer. De säger att de inte orkade umgås med tjejer för de är så falska och snackar skit bakom ryggen. Många vuxna påpekar gärna detta och säger att killar är så mycket bättre. "Killar så raka mot varandra och slåss en stund sen är det bra." Det är inte riktigt sant då killar kan vara lika falska och taskiga mot varandra som tjejer. Frysa ut varandra snacka skit bakom ryggen och mobbas. Vissa människor gör så och det har inte med att göra om man är tjej eller kille.

En kille som har mest tjejkompisar kallas ofta för fjolla eller bög. En tjej som har många killkompisar kan kallas för pojkflicka, och det ses tyvärr av både unga o vuxna som något positivt. Men kallas man sig för pojkflicka så befäster man att tjejer inte är lika bra. Det är bra att vara pojkflicka, coolare än att vara flickpojke. Som tjej förstår man tidigt att det är töntigt att vara tjej.