

"DISKRIMINERINGSGRUND: RELIGION"

Ett filmmanus av:

Alex Melciorre
Astrid Möller
Viktor Magnusson
Simon Gustafson
Andreas Larsson

Åk 4 HagaLyckeby skolan

Synopsis:

Eleverna i sitter i klassrummet och gör prov. Ellen, Amir och Cekar blir klara med provet och går ut på skolgården. Ellen frågar Amir om han vill leka. Ellen frågar sin mamma om dom får leka med varandra men Ellens mamma svarar nej för att Amir är muslim. På skolgården blir Ellen mobbad av Jimmy och William. Cekar ser vad som händer och går och säger till en lärare. Läraren säger till Jimmy och William.

I rollerna:

Amir - Alex Melciorre
Ellen - Astrid Möller
William - Viktor Magnusson
Simon - Jimmy - Simon Gustafson
Cekar - Andreas Larsson
Läraren - Emma Wilhelm

1. INT. KLASSRUM - DAG

Eleverna i sitter i klassrummet och ska skrivaprov.

LÄRAREN

Nu så kan ni ta fram provet. När ni är klara så kan ni gå hem.

Eleverna skriver prov ett tag.

AMIR

Jag är klar.

ELLEN

Jag är också klar.

CECAR

Jag med.

De går ut ur klassrummet.

2. EXT. SKOLGÅRDEN - DAG

Ellen, Amir och Cekar kommer ut på skolgården.

ELLEN

(säger till Amir)

Du förresten, kan vi leka idag efter skolan?

AMIR

Okej!

ELLEN

Jag kan ringa och fråga mamma om vi kan vara hos mig.

Ellen tar upp sin telefon och ringer sin mamma.

ELLEN

Hej mamma! Kan jag och Amir leka hemma hos oss efter skolan?

(Liten paus)
Varför inte?

(Liten paus)
Okej... Hej då...

(forts.)

(forts.)

AMIR
Kan vi leka hos dig?

ELLEN
Eh... Nej... Mamma sa att jag inte får leka med dig
för att du är muslim.

AMIR
Nähä. Då lekar jag med Cekar.

Amir springer iväg till Cekar som står en bit bort.

Jimmy och William kommer ut på skolgården och ser
Ellen stå ensam.

JIMMY
Varför står du här och grinar?

WILLIAM
Ja exakt?

ELLEN
Sluta.

JIMMY
Vad ska du göra åt det då?

ELLEN
Jag vet inte.

JIMMY
Nej, exakt och förresten är du kristen.

ELLEN
Ja.

JIMMY
Gud, kristendom är jättedåligt!

WILLIAM
Ja kristendomen är skitdålig!

ELLEN
Ni är jättetaskiga!

WILLIAM
Vem bryr sig..

(forts.)

(forts.)

Cecar och Amir står en bit bort och pratar. Cecar tittar bort mot Jimmy, William och Ellen.

AMIR

Jag glömde min väska!

Amir springer iväg och hämtar den. Cecar går bort till Jimmy, William och Ellen.

CECAR

Jag råkade se och det var taskigt och man får inte mobba någon som tror på någon religion.

WILLIAM

Åmäh!

Det kommer en lärare och undrar vad som pågår.

LÄRAREN

Vad händer här då?

CECAR

Jag såg att Jimmy och William retade Ellen.

LÄRAREN

Det ska ni inte göra! Ni två, det var någon som sade att ni retade Ellen.

Jimmy och William hummar lite och skruvar på sig.

LÄRAREN

Så det gör ni inte mer, okej?

JIMMY OCH WILLIAM

Okej..

Jimmy och William lommar iväg.

SLUT